

## Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας»

Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» το οποίο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δικτύου σχολείων για τη Μη – Βία του Διεθνούς Οργανισμού «Κόσμος χωρίς Πολέμους και Χωρίς Βία» .

Οι δράσεις τις οποίες είχαν προετοιμάσει και στη συνέχεια παρουσίασαν ήταν οι εξής:

- **Δρώμενο: « γίνομαι ο καθρέπτης του άλλου»** με θέμα την αποδοχή της διαφορετικότητας

-**Απαγγελία στίχων με μηνύματα κατά του ρατσισμού:**

Απίστευτο μα η σιωπή μέσα σε μια σου σκέψη  
σχημάτισε στα δάκρυα «το ρατσισμό» σαν λέξη

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες  
Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Τα χρώματα δίνουνε φως, τον κόσμο μας πλουτίζουν  
Και οι μεταξύ μας διαφορές όμορφα τον στολίζουν

Θρησκεία, φύλο ή φυλή εμπόδια δεν είναι  
Ας είμαστε όλοι μαζί και μόνο αγάπη δίνε

Μπορεί να είμαι χριστιανός και εσύ ο μουσουλμάνος  
Τι σημασία έχει αυτό ; Φίλοι είμαστε πάντως.

Όποιο κι αν είν' το χρώμα σου , όποιο θεό κι αν έχεις  
Αν είσαι άνθρωπος καλός, στο πλάι σου θα μ' έχεις.

Έλληνας, Σύριος, Αλβανός ίδιες ανάγκες έχουν  
Και ίσα δικαιώματα μα ποιοι δεν το κατέχουν;

Κίτρινος, άσπρος, μελαμψός ή ό,τι άλλο είσαι  
Πίστεψε στην αξία σου γι' αυτήν τους άλλους πείσε

Κίτρινοι μαύροι και λευκοί έχουν ίση αξία  
γιατί όλοι είναι άνθρωποι, δικαιούνται ευτυχία.

Γεννιόμαστε ελεύθεροι δεν πρέπει να το αρνείστε  
Το μίσος και το ρατσισμό στον κόσμο σταματήστε

Ο φόβος και η απόρριψη φράγματα μόνο χτίζουν  
Η αγάπη κ' η αδελφότητα σίγουρα τα γκρεμίζουν!

Γέφυρες χτίστε σταθερές, ενώστε τους ανθρώπους  
Απλώστε την αποδοχή στου κόσμου όλους τους τόπους

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες  
Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

## - Τραγούδι ραπ με θέμα τη διαχείριση του ρατσισμού:

### ΟΠΟΙΟΣ ΚΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ

Ο Milly μεγάλωσε μέσα σε στενά... τον κυνηγούσαν μπάτσοι φίλε καθημερινά...

μόνο και μόνο γιατί δεν ήτανε λευκός...

τώρα φίλε γυρνάω στα παιδικά μου χρόνια που το Milly κοροϊδεύανε για τα λυτά κορδόνια,

για τα χαμηλοκάβαλά του παντελόνια

τον κοροϊδεύανε για τη μουσική που αγαπούσε,

που μίλαγε στη μοναξιά του όταν πονούσε...

όπου κι αν πήγαινε ο ρατσισμός ακολουθούσε.

Καθόταν στο παγκάκι με σκέψεις στο μυαλό, σκέψεις που τον πονούσαν μ' όλο το σεβασμό.

«Σεβασμός» η λέξη που εκπροσωπούσε, εχθρούς και φίλους μες στα μάτια τους κοιτούσε.

Δεχόταν ρατσισμό κι απ' την κοπελιά που αγαπούσε

Με λόγια ρατσισμού στην καρδιά του τον χτυπούσε

Τραγουδούσε για ό,τι αγαπούσε και τον ρατσισμό κατάματα κοιτούσε.

Ένα βράδυ γράφοντας με σπρέι σ' ένα τοίχο διαλυμένο

Του την έπεσαν μπάτσοι και αυτός τους είπε :

«Είμαι μαύρος, με αγαπάω και το κεφάλι μου πάντα ψηλά θα το κρατάω

Όποιος δεν αγαπάει φίλε τον εαυτό του δε θ' αγαπήσει ποτέ το διπλανό του.»

Ο Milly τραγουδούσε για ό,τι αγαπούσε και το ρατσισμό κατάματα κοιτούσε.

Ο Milly τραγουδούσε για ό,τι αγαπούσε και το ρατσισμό κατάματα κοιτούσε.

Κατά βάθος στην καρδιά του ρε πονούσε και για να ξεχαστεί συνέχεια τραγουδούσε.

Ο ρατσισμός χτυπάει πάντα με τις λέξεις και συ φιλάρα μου πρέπει τώρα να το παλέψεις .

Όποιος κι αν είσαι, όπου κι αν είσαι σκέψου τι αξίζεις και μη γελοιοποιείσαι

Όποιος κι αν είσαι, όπου κι αν είσαι σκέψου τι αξίζεις και μη γελοιοποιείσαι

Όποιος κι αν είσαι , ό,τι κι αν είσαι να'σαι περήφανος και κανένα μη μιμείσαι

Όποιος κι αν είσαι , ό,τι κι αν είσαι να'σαι περήφανος και κανένα μη μιμείσαι

Τώρα πέρασαν τα χρόνια μα ο Milly φοράει ακόμα τα χαμηλοκάβαλά του παντελόνια,

Ακόμα περπατάει με τα λυτά κορδόνια,

Ακόμα γεμίζει τους τοίχους με το δικό του χρώμα.

Για κανένα δεν προσπάθησε φιλάρα μου ν' αλλάξει

Και με τον εαυτό του ήτανε εντάξει

Με τον εαυτό του ήτανε εντάξει

Και για κανένα δεν προσπάθησε ν' αλλάξει

Τώρα πλέον η ζωή του έχει αλλάξει και όλα του τα όνειρα τα έχει κάνει πράξη.

Ο Milly ακόμα τραγουδάει για ό,τι αγαπάει και το ρατσισμό κατάματα κοιτάει

Ο Milly ακόμα τραγουδάει για ό,τι αγαπάει και το ρατσισμό με πάθος πολεμάει.

Όποιος κι αν είσαι, όπου κι αν είσαι σκέψου τι αξίζεις και μη γελοιοποιείσαι

Όποιος κι αν είσαι , ό,τι κι αν είσαι να'σαι περήφανος και κανένα μη μιμείσαι

-Αποτύπωση συμβολαίου με κανόνες υπέρ της ανθρώπινης αλληλεγγύης και υπογραφή του απ' όλους τους παριστάμενους

-Δημιουργία γκράφιτι σε πανί με το σύνθημα:«Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε»

**ΔΡΩΜΕΝΟ:« γίνομαι ο καθρέπτης του άλλου»**





# ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ





